

# Gruppe-tur til Færøerne

Litha Rask og hendes mand Per var blandt dem, der udnyttede Motours Færøerne-tilbud til MCTC-medlemmer i juni sidste år.



*Tekst: Litha Rask  
Foto: Forskellige deltagere på rejsen*

En julegave til min mand Per kunne endelig pakkes ud lørdag den 16. juni 2012. Vi skulle mødes med Henrik Tang kl. 12.30 ved færgeterminalen i Hirtshals. Der var i alt 53 personer og 41 motorcykler, som skulle med på turen til Færøerne.

Der blev budt velkommen, og vi fik udleveret boardingkort til færgen, så vi kunne køre om bord som de første og derved få motorcyklerne forsvarligt fastspændt. Det var let og uden problemer. Derefter var det tid til at finde vores kahyt med havudsigt.

Kl. 15.00 "skibstid" var der velkomstmøde i cafe Saga, hvor vi blev budt velkommen med en drink og hørte om programmet for rejsen og fik en

præsentation af de to hjælpe-turledere, Jonas Laursen og Frank Brøndum.

Jeg var lidt betænkelig ved at skulle sejle i så lang tid (36 timer), og ville man blive søsyg? Men det gik fint, og tiden var ikke lang, for vi hyggede os alle med hinanden. Det var en behagelig sejltur - og flot da vi sejlede forbi Shetlandsøerne. Vi havde som alle andre valgt en forplejningspakke, så vi ikke skulle købe mad undervejs, og vi fik en fantastisk forplejning om bord.

Henrik havde søndag fået tilrettelagt en rundvisning på skibet, og ellers kunne man slappe af på soldækket eller i en af salonerne. Vi var et par stykker der fik strikket lidt undervejs.

Der var en god aften-buffet, inden vi ankom til Torshavn kl. 21.30 lokal

tid. Derefter var der kun 300 meter til Hotel Hafnia, hvor vi skulle bo. Her havde Motour.dk sørget for, at parkeringspladsen ved hotellet var reserveret til os i de dage, vi var der. Det viste sig også, at vi havde privat vagt på vores motorcykler. Det var en ældre dame, som boede ved siden af parkeringspladsen, som mente, hun skulle passe på vores cykler. Ved ankomsten var der tid til at hygge sig med en godnat-drink i baren over for hotellet.

Mandag kl. 9 var der en spændende byrundtur med lokale, dansktalende guider. Det var en lille vandretur på 2½ time, hvor de fortalte om livet og historien om øerne. De informerede os også om, hvordan vi skulle passe på fårene, der går frit deroppe, men de var nu ikke til gene for os!

Herefter var det tid til en let frokost, inden vi kl. 13 skulle på udflugt på motorcyklerne til Kirkeby, hvor vi besøgte fæstebonden Johannes, som er 17. generation på gården. Han viste rundt på landbruget, og fortalte om kirken og bondegården. Sikke en flot natur!

På hjemvejen besøgte vi en motorcykelforretning, for der var et par stykker, der havde problemer med at starte, og nogle mente, de skulle se på nyt udstyr! Efter aftensmaden på hotellet fik vi mulighed for at se filmen "Barbara", der er baseret på en bog af færingen Jørgen-Frantz Jacobsen, og hvor handlingen foregår på Færøerne i 1700-tallet.

Tirsdag forlod vi igen Torshavn kl. 9. Vi skulle rundt på nogle af øerne, bl.a. Vagar. Vi kørte igennem flere



tunneller og en meget flot natur. Vi var også oppe ved en lille bygd i Gåsedal, hvor der var udsigt over Atlanterhavet og øen Mykines. På vej til vores frokost kørte vi til Kvivik, hvor vi fik en stræk-ben pause i den lille bygd, inden vi fortsatte til frokosten i Vestmanna.

På vejen hjemad mod Thorshavn blev det let regnvej og lidt tåget, så vi kom ikke op til et planlagt udkigspunkt. Det var dog den eneste regn, vi fik på turen, og udkigspunktet nåede vi senere.

Onsdag skulle vi af sted fra hotellet kl. 7.30, for vi skulle være i Klaksvig kl. 9.15 for at nå en færge til øen Kalsoy. Vi skulle denne dag så langt nordpå i Atlanten, som vi kunne komme. Vi kørte igennem 3 tunneller ud til den nordligste bygd Trøllanes, hvor

der bor 3 familier. Vi besøgte Mikkel, hvis familie har levet der siden 1500-tallet. Han fortalte om sin familie, og hvordan han lavede smedearbejde på gammeldags vis.

Derefter videre til bygden Husar, hvor vi fik frokost ved deres forsamlingshus, som ligger lige ved siden af byens skole, som er helt tilbage fra 1800-tallet. Mens vi spiste, underholdt skolens fem elever os med sang og dans - den typiske færøske kædedans.

Torsdag var sidste udflugtsdag, og vi skulle på en fin køretur på de flotte grønne øer i Atlanterhavet. Bl.a. Streymoy og til den nordligste bygd på øen. I Tjønuvik er der udsigt til 2 store klipper, man kalder Kæmpen og Kællingen, og der var bare flot og en badestrand. Så hvis man havde lyst,

var det bare om at tage chancen for et bad. Men det var vist lidt for koldt. Der var i hvert fald ingen i vores gruppe, som havde lyst til det. Men der var da børn i vandet. Vi nøjes med at nyde udsigten ud over Atlanterhavet og se de gamle huse i den lille bygd.

Overalt, hvor vi kørte, var der bare så flot! Derefter videre til bygden Gjøgv, hvor vi fik frokost og en lille gåtur i byen, hvor der var et gammelt fiskerleje, og hvor Mary og Kronprins Frederik havde været på besøg - også et flot sted.

Tilbage ved hotellet blev der tid til at få taget et fællesbillede af alle deltagerne, og samtidig afleverede vi en blomst og en æske chokolade til den ældre dame, der havde passet på vores motorcykler!

Efter nogle fantastiske dage og godt tilrettelagte ture skulle vi hjemad igen. Skibet sejler fra Thorshavn kl. 3.30 natten mellem torsdag og fredag, og vi skulle være klar ved terminalen kl. 01.30. Henrik havde sørget for natmad i form af en madpakke fra hotellet (som altid tænkte Henrik på alt).

Sejlturen hjem var lige så fin som udrejsen, og vi fik igen en fin forplejning og hyggede os med de andre rejsedeltagere. Inden vi kom i havn i Hirtshals, var det tid til at tage afsked med et fint hold glade rejsedeltagere.

Vi vil gerne sige tusind tak for en fantastisk tur, og tak til alle deltagere for hyggeligt samvær. Vi håber at ses en anden gang.

